

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο

Ταχ. Κώδ.: 31 100-Λευκάδα

Τηλέφωνα: 26453 60511

Fax: 26453 60510

e-mail: info@lefkada.gov.gr
kondra25514@gmail.com

Λευκάδα, 24 Ιουνίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο του Δημάρχου Λευκάδας, Κων/νου Δρακονταειδή, στην εφημ. “Λευκαδίτικος Λόγος”: «Σκέψεις με αφορμή τη νέα τουριστική περίοδο»

«Ακόμα και το πιο μακρύ ταξίδι αρχίζει από ένα βήμα...»

Όλοι γνωρίζουμε ότι η οικονομία του νησιού μας στηρίζεται στον τουρισμό, γεγονός που καθιστά την τρέχουσα περίοδο την πλέον κρίσιμη. Πολύ περισσότερο που στο σημερινό περιβάλλον αστάθειας, η ανάγκη να βασιστούμε στις δικές μας δυνάμεις είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Σε καιρούς αβεβαιότητας, μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να εγγυηθούμε το κοινό μας μέλλον και για να βρούμε συντονισμό στα βήματά μας χρειαζόμαστε διάλογο και συνεννόηση.

Ζούμε σε έναν τόπο προικισμένο, με ομορφιές που εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη, χαράσσονται στη μνήμη του. Ωστόσο, **η αγάπη, ο σεβασμός και η ευγνωμοσύνη για όσα η Λευκάδα μας έχει απλόχερα χαρίσει, δεν περνούν μόνο μέσα από ύμνους για τις ατέρμονες ομορφιές της. Απαιτούν τις δικές μας συγκεκριμένες πράξεις και κοπιώδεις προσπάθειες για να δώσουμε πίσω στο γαλαντόμο νησί μας λίγα μονάχα από όσα εκείνο μας προσφέρει.**

Υπενθυμίζω πως από καιρό έχει δοθεί σε δημοσιότητα το σχέδιο για την τουριστική ανάπτυξη. Μοιραζόμαστε με τους δημότες της Λευκάδας το όραμα να μεταμορφωθεί το νησί μας σε τόπος συνάντησης ανθρώπων, εποχών και πολιτισμών. Να ξεφύγουμε από ένα μοντέλο “υπερκατανάλωσης” των πόρων, όπως αυτή προκαλείται από την ανεξέλεγκτη επέκταση των ανθρώπινων παρεμβάσεων και την

επιβολή τους στο φυσικό περιβάλλον. Να δούμε τον τουρισμό ως ένα καλωσόρισμα όχι απλώς πελατών, μα επισκεπτών- φιλοξενούμενων, των οποίων οι θετικές εντυπώσεις θα μας ταξιδέψουν στις δικές τους πατρίδες και θα αποτελέσουν την καλύτερη διαφήμιση. Τόπος συνάντησης ανθρώπων, λοιπόν, ημών των ντόπιων με τους φιλοξενούμενούς μας, αλλά και τόπος συνάντησης εποχών, από τη σύγχρονη Λευκάδα της πόλης μέχρι την ομηρική Ιθάκη του Οδυσσέα, από τη Λευκάδα των ορεινών χωριών που ο χρόνος σταματά μέχρι τα παραθαλάσσια γραφικά χωριά που απλώνονται στο απέραντο γαλάζιο. Και τόπος συνάντησης πολιτισμών, της παράδοσής μας, των θεσμών παλιών και νέων, της σύγχρονης δημιουργίας, όπως συναντιούνται αναμεταξύ τους αλλά και με την κουλτούρα που φέρνουν οι ίδιοι οι επισκέπτες. Εμφατικά τα παραδείγματα των “Γιορτών” και του “Φολκλόρ”, τα οποία στηρίζουμε αναζητώντας και νέα.

Πρόκειται για ένα όραμα που θέλει να συνδέσει με ένα αόρατο νήμα όλες τις γωνιές του νησιού και με ήπιες παρεμβάσεις να “φωτίσει” την ορεινή Λευκάδα μας και τα χωριά, μοιράζοντας τη δόξα με τις ακτές μας. **Συμβάλλει στον πολυπόθητο στόχο για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αφού το μοντέλο “ήλιος-θάλασσα” είναι εγγενώς περιορισμένης εποχικότητας και ο μόνος τρόπος για “τουρισμό όλο τον χρόνο” είναι να αναδείξουμε και τις άλλες μας ομορφιές:** τις γεύσεις και τα τοπικά προϊόντα μέσα από τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής, των ιχθυοτροφείων, τα μονοπάτια που θα συνδέουν σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, τις διαδρομές στην “πατρίδα” του Οδυσσέα και, φυσικά, τις υδάτινες διαδρομές στα νησιά. Μετατρέπει δε τα σημερινά πεπερασμένα όρια της ανάπτυξης των μικρών καταλυμάτων σε πλεονέκτημα, καθώς είναι αυτά που δίνουν αμεσότητα στη σχέση (οικοδεσπότης- φιλοξενούμενος), αντίθετα από τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που μαζί με το απρόσωπο, δεν ταιριάζουν στο χαρακτήρα και το ύφος του νησιού μας.

Το όραμα θέλει φαντασία, θέλει εκεί που σήμερα υπάρχει εγκατάλειψη να δούμε την αναγέννηση. Χρειάζεται, όμως, όσο τίποτε περισσότερο σχέδιο, μεθοδευμένες ενέργειες με μακροπρόθεσμο, βραχυπρόθεσμο και καθημερινό χαρακτήρα. Δίχως εξειδίκευση στο συγκεκριμένο μένει κενό γράμμα και εξανεμίζεται. Αυτό επιχειρεί να κάνει το σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο τόσο μας έλειψε τα προηγούμενα χρόνια. Εξάλλου σε αυτούς τους πρώτους μήνες της

νέας δημοτικής αρχής προσπαθήσαμε να οικοδομήσουμε τις βάσεις πάνω στις οποίες θα χτίσουμε τα επόμενα χρόνια.

Η προσπάθεια αναδιάταξης των δημόσιων, κοινόχρηστων χώρων αποτελεί κομμάτι από το παζλ της αναδημιουργίας. **Πώς θα απαιτήσουμε τον σεβασμό, πώς θα προσελκύσουμε ποιοτικό τουρισμό, εάν εμείς οι ίδιοι δεν σεβόμαστε τον τόπο μας, εάν εμείς οι ίδιοι τον απαξιώνουμε λειτουργώντας αυθαίρετα;** Για πρώτη φορά η Λευκάδα έχει κανονισμό κοινόχρηστων χώρων, κανονισμό υπαίθριας διαφήμισης, με οριοθετημένους τους χώρους για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και συγκεκριμένους τους δρόμους για τη μετακίνηση των αυτοκινήτων. Γιατί δίχως κανόνες αντικειμενικούς και με καθολική ισχύ δεν μπορεί να προχωρήσει μια συγκροτημένη κοινωνία.

Επιχειρούμε να βάλουμε τάξη σε ένα από τα πλέον σημαντικά μέρη της Λευκάδας, εκείνο που την έκανε ξακουστή στα πέρατα της γης: το Πόρτο Κασιόκι. Το αισθητικό μπάχαλο με τις καντίνες που λειτουργούσαν περιοδικά πότε με, πότε δίχως άδεια, τελειώνει. Προχωρούμε στη νόμιμη διαδικασία δημοπράτησης, αφού πρώτα εγκαταστήσουμε αρμονικά με το μέρος περίπτερα.

Επιδιώξαμε και ολοκληρώνουμε αυτές τις μέρες μια σημαντική αδελφοποίηση με την κινεζική πόλη Zhoushan στοχεύοντας σε μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία και στην προβολή της Λευκάδας στην πλέον ανερχόμενη παγκόσμια οικονομία.

Στηρίζουμε με τις περιορισμένες μας δυνάμεις την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, ενώ επόμενος σταθμός είναι η οργάνωση ηλεκτρονικού χάρτη των μονοπατιών της ορεινής Λευκάδας και μια καλή αρχή διάνοιξης από μονοπάτι που θα επιλέξουμε βάσει της μελέτης. Όπως και να περπατήσουμε την υπόθεση των ιχθυοτροφείων, εκκινώντας από τη λιμνοθάλασσα “Παλαιό”, τη δυτική λιμνοθάλασσα την οποία σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε -αναδείξουμε ακριβέστερα, μέσα από εξαιρετικά ήπια παρέμβαση για τη δημιουργία οικοτουριστικού πάρκου.

Επεξεργαζόμαστε ήδη τον νέο οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου μας. Με δεδομένες τις μεγάλες ελλείψεις που αντιμετωπίζουμε σε προσωπικό, **επιχειρούμε να προσαρμόσουμε την εσωτερική δομή του Δήμου στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της Λευκάδας, στις οξυμένες ανάγκες δηλαδή της καθημερινότητας, τον τουριστικό χαρακτήρα της οικονομίας του νησιού κοκ.**

Είναι όλα καλώς καμωμένα; Προφανώς, όχι. Στο παζάρι τα αυτοκίνητα και, βεβαίως, τα μηχανάκια σε καμία περίπτωση δεν έχουν εξαλειφθεί, το επίπεδο καθαριότητας δεν είναι το επιθυμητό, ενώ τα προβλήματα των υποδομών μας κατατρέχουν.

Θέλω να είμαι ειλικρινής: γράφω αυτές τις γραμμές για να μοιραστώ σκέψεις και κάποια πρώτα βήματα της δημοτικής αρχής για την επανεκκίνηση της Λευκάδας. Οι δυσκολίες στο εγχείρημα είναι πάρα πολλές: από την αποψίλωση των υπηρεσιών μας (ενδεικτικό είναι ότι δεν βγαίνουν οι βάρδιες για την καθαριότητα ή ότι απουσία δημοτικής αστυνομίας δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλουμε την τήρηση των κανόνων), μέχρι την αναζήτηση με το μικροσκόπιο της τελευταίας δεκάρας για να προχωρήσουμε σε αναγκαία έργα. Από την αδιανόητη γραφειοκρατία για την πιο απλή, καθημερινή ενέργεια, μέχρι την ατέρμονη αλληλογραφία μεταξύ υπηρεσιών για να μεταφέρουμε την άμμο από εκεί που στοιβάζεται εκεί που την έχουν ανάγκη. Από ένα δίκτυο ύδρευσης που σαν παλιάτσος είναι γεμάτο μπαλώματα, μια βόμβα που κρατάμε στα χέρια μας, μέχρι το κουφάρι του θεάτρου που δεσπόζει στην πλέον μοναδική τοποθεσία της πόλης μας για να μας στοιχειώνει τα βράδια.

Η λίστα δεν έχει τελειωμό. Εκπαιδευτήκαμε για πολλά χρόνια σε μια πολύ λάθος νοοτροπία, με περιορισμένη κοινωνική συνείδηση και σε μια, το λιγότερο, προχειρότητα που λίγο ή πολύ είχε βάλει το νησί στον αυτόματο πιλότο. **Βήμα το βήμα ανοίγουμε τη συζήτηση, θέτουμε τις βάσεις για να οικοδομήσουμε ένα μέλλον αλληλοσεβασμού και ανάπτυξης με κοινωνικό πρόσημο.** Επιζητούμε την κριτική για να βελτιώσουμε και να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας και για να γίνει το κοινό όραμα η νέα μας πραγματικότητα. Έχουμε ανάγκη τη συμμετοχή τόσο στον καθημερινό αγώνα για έναν αξιοπρεπή και φιλόξενο Δήμο, όσο και στον διάλογο για το παρόν και το μέλλον μας.

Σε κάθε περίπτωση, είμαι βέβαιος ότι θα είναι “ζεστό” το καλωσόρισμα και στους φετινούς μας επισκέπτες, με σεβασμό απέναντί τους και απέναντι στον τόπο μας.»