

**Χαιρετισμός Δημάρχου Λευκάδας, Κων/νου Δρακονταειδή,
στο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015**

Αγαπητοί περιφερειάρχες,
Αγαπητοί συνοδοιπόροι της αυτοδιοίκησης,
Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω με χαρά στο νησί μας, σε μια συγκυρία που η παρουσία σας γίνεται ακόμη πιο ουσιαστική, χρήσιμη και κρίσιμη για τη Λευκάδα. Όπως όλοι γνωρίζετε, ένα δεκαήμερο μας χωρίζει μόλις από τις σεισμικές δονήσεις που ταρακούνησαν το νησί μας -και όχι μόνο-, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στους πολίτες, στην κοινωνία, στην αυτοδιοίκηση. Χωριά άλλαξαν όψη, τα δίκτυα είτε υπέστησαν εξαιρετικά σοβαρές ζημιές είτε επιβαρύνθηκαν ανυπολόγιστα, η οδοποιία είναι κομμένη, σε ορισμένα σημεία κατεστραμμένη.

Ο σεισμός της 17ης Νοέμβρη και οι μετασεισμικές δονήσεις ήρθαν για να δυσκολέψουν περισσότερο την ήδη δύσκολη καθημερινότητα.

Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να υπογραμμίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να σύρω το χορό της κινδυνολογίας και της καταστροφολογίας. Έναν χορό με τον οποίο δυστυχώς καταπιάνονται συχνά άνθρωποι που χειρίζονται τον δημόσιο λόγο δρώντας ανεύθυνα. Δεν θέλω να παραβλέψω τα θετικά και άμεσα αντανακλαστικά από μια σειρά υπηρεσίες και αρμόδιους φορείς, τον καλό συντονισμό των βαθμίδων της αυτοδιοίκησης που πετύχαμε, την πολύ καλή αντίδραση των κτιρίων, ιδιαίτερα των πιο πρόσφατων που είχαμε. Αντίθετα, οφείλουμε να τα κρατήσουμε αυτά τα στοιχεία και να μην εστιάζουμε μοναχά στα αρνητικά δημιουργώντας εντυπώσεις. Γιατί η αλήθεια είναι όπλο και σύμμαχος κάθε αιρετού και πρέπει να την υπηρετούμε.

Η αλήθεια είναι όμως ότι ως Λευκάδα βρισκόμαστε σε μια πολύ δυσχερή θέση. Γιατί τα προβλήματα υπήρχαν πριν και ήρθαν οι σεισμοί να τα επιδεινώσουν ανησυχητικά. Προβλήματα που σίγουρα δεν αφορούν μονάχα το νησί μας.

Προβλήματα έλλειψης προσωπικού σε καίριες θέσεις που καθιστούν απαγορευτική την ομαλή λειτουργία, τη λειτουργία με σχέδιο συμπαγές και υλοποιήσιμο από τις δυνάμεις του Δήμου. Έλλειψη προσωπικού που έρχεται να γιγαντωθεί με το έκτακτο αυτό φυσικό φαινόμενο. Μόνο την ανεπάρκεια των εργατών για να λειτουργήσουν τα μηχανήματα που έχουμε στη διάθεσή μας αλλά που μένουν αραγμένα διότι δεν υπάρχει χειριστής, μόνο αυτό να αναλογιστεί κανείς σε συνθήκες φυσικής καταστροφής και υπερ-πολλαπλασιασμού των αναγκών, αρκεί για να αντιληφθεί τι βιώνουμε σήμερα.

Προβλήματα οικονομικής δυσπραγίας και προβλήματα ατέρμονης γραφειοκρατίας. Μιας γραφειοκρατίας που σα λερναία ύδρα ξεπετά νέο κεφάλι. Μόλις βρεις ένα χαρτί, χρειάζεται ένα άλλο, μόλις εξασφαλίσεις μια άδεια χρειάζεται μια επόμενη και ούτω καθεξής. Μιας γραφειοκρατίας που δεν είναι μόνο σπάσιμο νεύρων, αλλά και ένας ανασταλτικός παράγοντας για την κοινωνική ανάπτυξη, για μια αυτοδιοίκηση χρήσιμη και αποτελεσματική που θα εξυπηρετεί τον πολίτη, θα τον διευκολύνει στην καθημερινότητά του. Μιας γραφειοκρατίας που γυρνά την πλάτη στα αναγκαία και μετατρέπει για παράδειγμα την προστασία του περιβάλλοντος αντί για κοινό στοίχημα σε βραχνά εξασφάλισης πρωτοκόλλων.

Προβλήματα πολλαπλών αρμοδιοτήτων και εντέλει αδυναμίας πραγματικής άσκησης πολιτικής. Μισό τετραγωνικό ανήκει στο δήμο, μισό στην περιφέρεια, μισό στο δημόσιο, στην κτηματική υπηρεσία, στο λιμεναρχείο, στην αστυνομία και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Όλοι εμλεκόμαστε με όλα και κανείς εντέλει δεν μπορεί να δράσει αποτελεσματικά και να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνάμεις του, έστω αυτές τις λίγες και μικρές.

Τα γνωρίζετε, τα βιώνετε, με αυτά πορεύεστε, με αυτά πορευόμαστε όλοι καθημερινά.

Είναι λοιπόν απόλυτη ανάγκη να τα θέσουμε επί τάπητος. Να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να καταφέρουμε τόσο ο πρώτος όσο ο δεύτερος όσο και οι δύο βαθμοί αυτοδιοίκησης μαζί να βρούμε λύσεις. Να μην επιτρέψουμε άλλο να αναπαράγεται το στρεβλό μοντέλο. Να κατακτήσουμε το αυτοδιοίκητο της αυτοδιοίκησης, να εξασφαλίσουμε το ρόλο και τη θέση της, να εξασφαλίσουμε τους

όρους και το πλαίσιο της αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής χρησιμότητας.

Να διεκδικήσουμε κωδικοποίηση της νομοθεσίας και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου. Να ξέρουμε τι-κάνει-ποιος και με ποιο τρόπο. Συγχωρέστε μου που επιμένω τόσο σε αυτό, αλλά θεωρώ πως είναι ζήτημα βαθύ, ζήτημα ουσίας και δημοκρατίας. Η δημοκρατία έχει κανόνες, έχει υποχρεώσεις, έχει έλεγχο. Και χωρίς ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων, ο ένας τα ρίχνει στον άλλο και πραγματικός έλεγχος δεν μπορεί να ασκηθεί.

Να διεκδικήσουμε και να κατακτήσουμε καλύτερο σχεδιασμό στα μεγάλα έργα, εκείνα που λίγο πολύ μας κάνουν όλους να χάνουμε τον ύπνο μας. Στη διαχείριση των απορριμμάτων, στη διαχείριση των δικτύων, στην ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων για την ανάπτυξη κάθε τόπου. Να διεκδικήσουμε λοιπόν και να κατακτήσουμε περιφερειακούς σχεδιασμούς που θα τηρούνται, θα θεσμοθετούνται και θα κατοχυρώνονται.

Να διεκδικήσουμε και να κατακτήσουμε την αξιοπρέπεια της αυτοδιοίκησης, την επάρκεια των λειτουργιών της, των υπαλλήλων της οι οποίοι έρχονται να καλύψουν καίριες καθημερινές ανάγκες των πολιτών.

Να διεκδικήσουμε και να εξασφαλίσουμε τους οικονομικούς πόρους που θα μας επιτρέπουν να υπηρετούμε τους νευραλγικούς, για τη ζωή των ανθρώπων, τομείς που έχουμε στην ευθύνη μας.

Με αυτές τις σκέψεις που εσωκλείουν την ένταση των ημερών που βιώνουμε στο νησί μας, θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Να ευχηθώ να επακολουθήσει ένας χρήσιμος και παραγωγικός διάλογος που θα εστιάζει στην κοινή συνισταμένη, τις κοινωνικές ανάγκες και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών σε μια συγκυρία πολύ δύσκολη και γεμάτη εμπόδια. Ένας διάλογος που θα κοιτά στην ουσία και σε καμία περίπτωση σε μικροπολιτικές επιδιώξεις.

Θέλω πριν παραδώσω το μικρόφωνο να εκφράσω και από αυτό εδώ το βήμα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ στον κόσμο της αυτοδιοίκησης που στάθηκε στο πλευρό μας τις δύσκολες στιγμές και που από τον υστέρημά του μας πρόσφερε τη βοήθειά του. Η ανταπόκριση και τα αντανακλαστικά αλληλεγγύης ήταν συγκινητικά, ήταν μήνυμα ελπίδας.

Καλή συνέχεια και καλή διαμονή στην πληγωμένη αλλά επιτρέψτε μου να πω
μαγείτρα Λευκάδα μας.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.